

Τεκτονισμός – Μια αλήθεια και Ένα ψέμα



Πολλά έχουν ακουστεί γύρω από τη φιλοσοφική αυτή ομάδα, άλλα σωστά και άλλα λάθος. Πράγματα που στην πλειοψηφία τους έχουν παρερμηνευτεί, ίσως κατά λάθος, ίσως εξεπίτηδες.

Ας προσπαθήσουμε όμως να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση του τι είναι πραγματικά ο Τεκτονισμός.

Ο Τεκτονισμός λοιπόν, ή άλλοτε Μασονισμός, αναπτύχθηκε στην νεότερη ιστορία του, στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια φιλοσοφική οργάνωση που έχει ως κύριο σκοπό της την εξυπηρέτηση του ανθρώπινου νου στην προσέγγισή του προς το Θείο και την εσωτερική αναστήλωση του εγώ. Δηλαδή προσπαθεί μέσα από διαρκείς αναζητήσεις και αναλύσεις, την προσέγγιση του ίδιου του εαυτού το ατόμου, και την εσωτερική αναζήτηση, το στοχασμό. Πως έχει όμως επικρατήσει ο Τεκτονισμός; Χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα η έννοια του Μασονισμού; Ποιες οι διαφορές του; Τα τελευταία 150 χρόνια η Μασονία άλλαξε όνομα και ιδιότητα σε Ελευθεροτεκτονισμό. Τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτήν της την αλλαγή είναι λίγα, το σίγουρο όμως είναι ότι δημιουργήθηκε σχίσμα πριν από πολλά χρόνια ανάμεσα στους Τέκτονες και τους Μασόνους. Έτσι σήμερα ο Τεκτονισμός έχει το όνομα του Ελευθεροτεκτονισμό, που δηλώνει την ελευθερία της επιλογής του Ανθρώπου στη διαμόρφωση του εαυτού του. Όσο για τον Μασονισμό, ειδικά στην Ελλάδα έχει επικρατήσει μόνο ως λέξη, αναφερόμενη στα κακά που διέπραξαν οι άνθρωποι στο όνομα του. Είναι γνωστό ότι όταν οι άνθρωποι συνωμοτούν, τους φωνάζουμε Μασόνους, επειδή την εποχή του Μεσαίωνα, η ομάδα αυτή, στις συναντήσεις της, πιο πολύ δολοπλοκούσε παρά τεκτόνιζε (φιλοσοφούσε).

Είναι αποδεκτό ότι τα τότε χρόνια ο τεκτονισμός περνούσε όπως και όλα τα φιλοσοφικά κινήματα μία κρίση. Ακόμα και ο Χριστιανισμός πέρασε μια παρόμοια κρίση, τις Σταυροφορίες αλλά και πολλές άλλες κρίσεις χειρότερων καταστροφών. Στις οποίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το όνομα της Αγίας Τριάδος για να πράττουν τα χειρότερα εγκλήματα. Αντίστοιχα και οι μασόνοι συνήθιζαν να κινούνται στα παρασκήνια και να κινούν «νήματα».

Στη σημερινή εποχή, και μετά την έλευση του Ελευθεροτεκτονισμού τα πράγματα έχουν αλλάξει καθολικά. Οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους εισέρχονται στον χώρο για να αποκτήσουν γνώσεις Να διαμορφώνουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να προσφέρουν στην κοινωνία ηθικά και υλικά. Το σύστημα του τεκτονισμού είναι αυτοελεγχόμενο και «αυτοκάθαρο», έτσι ώστε να κρατιούνται οι «καθαροί» και να διώχνονται οι «σάπιοι», αυτοί δηλαδή που εισήλθαν με σκοπό το προσωπικό κέρδος και την προσωπική αδιαφάνεια. Ένας άλλος βασικός στόχος του τεκτονισμού είναι αυτό που αναφέρεται ως «Τεκτονική Παιδεία». Το σύστημα του Τεκτονισμού λόγω παλαιότητας προσπαθεί να «χώσει» στον σημερινό ανθρώπινο νου αυτό που λέμε «Ηθικούς Κανόνες» χωρίς μάλιστα να το καταφέρνει πάντα αφού όπως είπαμε αυτό ανήκει στην προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου. Για αυτό και στα νέα μέλη λέγεται ότι «Σημασία δεν έχει να λες ότι είσαι τέκτονας, αλλά να το δείχνεις με τις πράξεις σου.» Υποδηλώνοντας αυτήν ακριβώς την παιδεία. Ο Τέκτονας από τη στιγμή που μπαίνει στη Στοά, και πριν ακόμα μάλιστα ολοκληρωθεί η μύησή του, έχει υποχρεώσεις να πραγματοποιήσει, οι οποίες είναι ανάλογες των δυνατοτήτων του. Δεν πρόκειται για υλικές υποχρεώσεις τόσο, όσο για πνευματικές. Ο Τέκτονας θα πρέπει να βοηθάει τον συνάνθρωπό του όσο του είναι δυνατόν και προσπαθώντας πάντα μη αποκαλύπτοντας την πραγματική του ταυτότητα. Η πειθαρχία στους Νόμους του Κράτους της εκάστοτε χώρας, είναι μία από τις υποχρεώσεις που πρέπει υπακούει ο τέκτονας κατά γράμμα. Πρέπει να δίνει ακόμα και μέρος της προσωπικής του ελευθερίας ώστε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του να γίνει και αυτός ελεύθερος. Οι κανόνες τους οποίους διέπουν τους τέκτονες είναι πολλοί για να τους αναφέρουμε σε αυτό το άρθρο ακόμα και εν συντομία. Παρόλα αυτά δεν υπόκεινται σε παρανομίες και σίγουρα όχι σε θέματα που βλάπτουν τον νου και την Ελευθερία, την ισότητα και την αγάπη, όχι μόνο των μελών μεταξύ τους, αλλά και όλης της κοινωνίας. Διότι αν συνέβαινε αυτό τότε ο Τεκτονισμός θα έπαυε να υπήρχε αφού θα είχε καταστραφεί ο πυρήνας του.

Ο ίδιος ο Τεκτονισμός, δεν αποτελείται από τίποτα άλλο, παρά από σύμβολα, που φυσικά μπορούν να ερμηνευτούν με ποικίλους τρόπους. Αυτός είναι και ο βαθύτερος σκοπός του και που αποδεικνύει την ελευθέρια σκέψης, η ελευθερία αποσυμβολισμού ξεχωριστά από τον καθένα. Χαρακτηριστικό σύμβολο του Τεκτονισμού είναι ο γνώμονας και ο διαβήτη, ο Τεκτονισμός οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στην καρδιά του εαυτού του.

Ας προχωρήσουμε όμως πιο βαθιά στο θέμα μας. Η ίδια η στοά, αν παρατηρήσουμε λίγο τα σύμβολά της, θα παρατηρήσουμε ότι χρησιμοποιεί στην πλειοψηφία της αρχαίους ελληνικούς συμβολισμούς. Βέβαια βάσει της ιστορίας που διακατέχει τον Τεκτονισμό μπορεί κανείς να καταλάβει τους λόγους που έχουν αλλοιωθεί βασικές αρχαιοελληνικές αρχές.

Ποια είναι όμως η ιστορία που ταιριάζει πιο πολύ στην πραγματικότητα σχετικά με την γένεση του τεκτονισμού;

Πολλοί ερευνητές (τέκτονες και μη) πιστεύουν ότι έχει ρίζα ο τεκτονισμός στα Ελευσίνια Μυστήρια. Υπάρχει μια θεωρία για το πώς έφτασε ο Τεκτονισμός στις μέρες μας, η

οποία ομολογώ ότι χρονικά αν και δεν είναι απόλυτα σωστή, παρόλα αυτά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πλήρως.

Τέκτονες υπήρχαν στην Μεσόγειο για πολλά χρόνια, τέκτονες ήταν και οι Αιγύπτιοι αλλά και οι τότε Ιταλοί χάρη στην ιδέα της Μεγάλης Ελλάδας, που διδάχτηκαν από τους κατοίκους της Σικελίας. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα πως οι εβραίοι πράγματι έφυγαν από την Αίγυπτο, αν και ο λόγος που έγινε είναι ακόμα αμφιλεγόμενος. Μαζί τους, μετέφεραν όλη τη Γνώση που είχανε παραλάβει από τους Αιγυπτίους γύρω από τον τεκτονισμό. Οι εβραίοι αυτοί που κατείχαν την γνώση αυτή, αποφάσισαν να φτιάξουν μια τεκτονική στοά για να μπορούν εκεί να λατρεύουν τον Μεγάλο Αρχιτέκτονα Ίου Σύμπαντος (έτσι όπως ονομάζεται η θεία δύναμη στους κόλπους του τεκτονισμού). Ο ναός αυτός γνωστός πια ως ο Ναός του Σολομώντα αποτέλεσε για πολύ καιρό χώρο γνώσης και φιλοσοφικού στοχασμού. Πολλές μυστικιστικές ομάδες έχουν ως ξεκίνημά τους τον Ναό του Σολωμόνα. Έτσι όπως και οι άλλες ομάδες και ο τεκτονισμός άρχισε τη νεότερη δράση του από τον Ναό. Την εποχή μάλιστα εκείνη πολλοί άγγλοι βρισκόntonταν εκεί, για αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των μυστικών ομάδων έχει ως «μητέρα» του την Αγγλία.

Ο Τεκτονισμός αργότερα χωρίστηκε σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τον μεικτό τεκτονισμό και τον αμιγή. Ο Αμιγής τεκτονισμός έχει ως μητέρα την Αγγλία και πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να φιλοσοφούν και έτσι δεν δέχονται γυναίκες στον κόλπο του.

Από την άλλη ο μεικτός τεκτονισμός που έχει ως μητέρα την Γαλλία με αντιπροσωπευτικό τάγμα το LE DROIT, πιστεύει στην αρμονική συνύπαρξη των δυο φύλλων. Στον τεκτονισμό ισχύει το Ελευθερία Ισότης Αδελφότης. Λόγω αυτών των τριών βασικών αρχών δεν νοείται για τους υποστηρικτές της ισότητας των δυο φύλλων ότι θα μπορούσε η γυναίκα να αποκλειστεί.

Ο Τεκτονισμός όπως είπαμε έχει ως βασική του αρχή την ακολουθία της ατραπού της γνώσης. Είναι ένας δρόμος που ακολουθεί ο κάθε νέο-εισελθών στον τεκτονισμό, ο οποίος όμως δρόμος δεν είναι απόλυτα ο ίδιος με τα υπόλοιπα μέλη. Το σύστημα του τεκτονισμού είναι φτιαγμένο έτσι ώστε ο κάθε τέκτονας να έχει τη δυνατότητα ή αλλιώς ελευθερία να ακολουθεί μόνος του τον δικό του δρόμο, ανεπηρέαστος από το ίδιο το σύστημα. Αυτό που προσφέρει το σύστημα του τεκτονισμού, είναι απλά, γνώσεις.

Ένας άλλος στόχος του τεκτονισμού σήμερα είναι η προστασία των αθώων και αδυνάτων. Ο τεκτονισμός έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα τόσο οικογένειες όσο και ιδρύματα, με χρηματικούς ή άλλους τρόπους. Αυτή του η βοήθεια όμως δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ούτε από τους ευνοούμενους πολλές φορές αλλά ούτε και από το γύρω κόσμο. Οι μόνοι τρόποι για να γίνουν γνωστές οι εισφορές του είναι είτε από τα αρχεία που φυλάσσονται στους κόλπους του, είτε από τις αποδείξεις της εφορίας.

Ο Τεκτονισμός, αποτελείται ως επί το πλείστον στην Ελλάδα από Χριστιανούς, όμως δε θα έπρεπε να θεωρείται και σίγουρα δεν είναι θρησκεία. Τη δεκαετία του 1970 η φιλοσοφική αυτή ομάδα είχε προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια κάνοντας αγωγή σε θρησκευτικές

ομάδες αλλά και θρησκείες, διότι την κατηγορούσαν ως αίρεση. Μετά από πολύμηνη διαδικασία, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ότι ο Τεκτονισμός αποτελεί έναν χώρο μη επικίνδυνο για τα μέλη του και χρησιμοποιήθηκε στο σύνολό του καθώς δεν αποτελεί θρησκεία. Αν ερωτηθούν τα μέλη του τεκτονισμού, σχετικά με το αν ο Τεκτονισμός είναι θρησκεία, η απάντηση που θα δώσουν θα είναι κατηγορηματικά όχι.

Μια παρεξηγημένη έννοια στον Ελευθεροτεκτονισμό, είναι η αδυναμία διαγραφής μελών από το «Σύλλογο».

Σαν σύλλογος, όμως, αυτό δεν ισχύει. Η *φήμη* αυτή δημιουργήθηκε, διότι κατά εισδοχή νέων μελών, τονίζεται σε αυτά ότι δεν πρέπει να αποκαλύψουν τα μυστικά, και πως αν κάνουν κάτι τέτοιο, σε όποιο μέρος και αν πάνε να κρυφτούν της Γης ή του Σύμπαντος οι τύψεις για αυτήν τους την πράξη θα τους κυνηγάνε. Στον Τεκτονισμό είναι όλα συμβολικά, έτσι και αυτήν την έννοια για να γίνει καλύτερα αντιληπτή, την συμβόλισαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπωθεί στην μνήμη του αμύητου. Ο επίορκος δεν έχει θέση στον τεκτονισμό, σε ένα σύστημα που χρειάζεται προσωπική πειθαρχία και ανοικοδόμηση εσωτερική. Μέλη που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, αποβάλλονται.

Πολλοί συγχέουν τον τεκτονισμό με θρησκείες ή πιστεύω, όπως είναι ο Εβραϊσμός ή το Σατανισμό. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει επίσης, διότι αν ίσχυε, θα έπρεπε να συγχέουμε και τον Χριστιανισμό με άλλες θρησκείες όπως είναι το 12-Θεο ή ο Σατανισμός ή και πολλές άλλες. Είναι γνωστό ότι ο Χριστιανισμός έχει πάρει πολλά πράγματα από την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία.(Δείτε Μύθο Δευκαλίωνα) και ο Σατανισμός από το Χριστιανισμό(χρησιμοποιούν Παλαιά Διαθήκη) με τους Εβραίους(ο χριστιανισμός στηρίζεται στην Παλαιά Διαθήκη που είναι το βιβλίο των Εβραίων). Βάσει των παραπάνω, μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Χριστιανισμό ως Εβραϊκό Δημιούργημα, που διοικείται από τους Σοφούς της Σιών (!). Όμως αντί για την κατηγορία αυτή, κατηγορείται ο Τεκτονισμός, που ουδεμία σχέση έχει.

Πολλά έχουν ακουστεί γύρω από τον Τεκτονισμό τόσο, όσο έχουν ακουστεί και για τις υπόλοιπες ομάδες. Τι είναι αλήθεια; Τι είναι ψέμα; Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Κάθε ένας από εμάς βλέπει τα πράγματα από τη δική του σκοπιά, τη δική του φαινομενική αλήθεια. Όπως όταν συμβαίνει ένα ατύχημα, οι αυτόπτες μάρτυρες πέφτουν σε αντιφάσεις μεταξύ τους, και ο καθένας είδε το ατύχημα διαφορετικά, έτσι και τα Φιλοσοφικά εργαστήρια, μια και περιέχουν συμβολισμούς που ερμηνεύονται από τον καθένα μας με διαφορετικό τρόπο, παρερμηνεύεται η σημασία τους και τα αποτελέσματα είναι μοιραία.

Βέβαια όπως και κάθε χώρος δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα αρνητικά μέρη του Τεκτονισμού. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε παραδείγματος χάριν το γεγονός ότι λόγω της φύσης του να «υποχρεώνει» τα μέλη του να νιώθουν πιο κοντά, πολλοί μπαίνουν στον Τεκτονισμό με σκοπό το κέρδος, όχι τόσο άμεσα, αλλά έμμεσα. Πολλοί κατά καιρούς έχουν εισαχθεί και έχουν εκμεταλλευτεί μέλη του, και αφού πέτυχαν το σκοπό τους, εξαφανίστηκαν, κερδίζοντας όμως μακροπρόθεσμα πολλά. Πάντως ένα από τα σίγουρα είναι ότι ο Μεικτός Τεκτονισμός στην Ελλάδα δεν αναμείχθηκε με παρατεκτονικές δραστηριότητες

ή με συνωμοσίες κατά οποιουδήποτε. Τηρεί ακόμα τον αναλλοίωτο χαρακτήρα του και τις βασικές αρχές του.

Μια προσωπική αντίληψή μου είναι ότι τίποτα δεν γίνεται κατανοητό από τον καθένα μας προσωπικά αν πρώτα δεν έχουμε προσωπική εμπειρία, διότι υπάρχουν πολλοί λόγοι, και πολλά συμφέροντα γύρω από αρκετά θέματα που απασχολούν τον λίγο πάνω από το μέσο πολίτη, αλλά η γνώση δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν ολοκληρωμένη, παρά σε κομμάτια.